

# Bijna . . . .

*Vaak onder de moeilijkste en gevaarlijkste omstandigheden zijn de NIWIN kerstpakketten bij de verschillende detachementen gebracht.*

*En zoo'n voorval wordt ons in het onderstaande artikel op spannende wijze verhaald.*

Natuurlijk wist iedereen het in een ommezien. Ze moesten nog slechts afgehaald worden van de goedang in Tjiandjoer. Prachtig op tijd, want 't was 23 December.

Toor en van der Laan, chauffeurs van de Staf-compie, gingen ze voor II-4 halen. Ze waren al vroeg in den ochtend begonnen te rijden, maar dit vrachtpakten ze natuurlijk graag aan!

't Ging niet in één rit, maar nu hebben ze de laatste lading te pakken. Ze zijn nog slechts enkele kilometers van honk.



*Langs eenzame wegen spoedden onze vrachtauto's zich met hun kostbaren last NIWIN KERSTPAKKETTEN naar de detachementen. Nog enkele kilometers en.....*

Daar komt weer een steile helling! Toor schakelt terug, en precies op dat moment daalt een zware hagelbui van steenen op de cabine neer! Hij krijgt er een juist tegen 't oog, verliest even 't stuur en.... de Dodge slaat tegen een boom!

Vóór een van tweeën precies weet wat er aan de hand is, stormen gillend en zwaaiende met klewangs en roentjengs tien, twintig woestelingen van de beide wegkanten op de cabine af. Beide chauffeurs grijpen naar hun wapens, maar die hebben ze nog niet goed beet of zes, zeven speren en klewangs zwaaien al de cabine in. Ze kunnen er niet uit, de twee, en ze kunnen zich in die kleine ruimte niet eens voldoende roeren om te vuren!

Toor heeft al gauw een paar flinke jappen te pakken, maar ziet toch nog kans met z'n sten een aanvaller tegen de vlakke te slaan. Ook van der Laan is al onmiddellijk op meerdere plaatsen gewond. 't Gaat om hun leven, maar evenzeer om de wapens. Die zullen de sloebbers niet hebben, zoolang een van tweeën zich bewegen kan!

Geen minuut geleden was er niets bijzonders op te merken; nu vechten twee Nederlandsche jongens met twintig fanatieke roovers.

Maar ook nog binnen dezelfde minuut nadert een andere wagen, en even snel als ze verschenen zijn, zijn de aanvallers nu weer verdwenen, opgenomen in het dichte gewas.

Ze zijn gered, de twee chauffeurs!

Al zal 't een pijnlijke tijd worden in het hospitaal: zij zullen het Kerstfeest vieren!

En de Kerstpakketten zijn allemaal op tijd binnen!

L.G.A.M. Korsten Elt.  
II-4 R. I