

CTIE "LIMBURG", DAG D, LILA "L"
MAANDAG, 21 Juli 1947, SMORGENS 4 UR.

Wapenbroeder!

Gij rukt niet op om aan dit land den oorlog te brengen, maar om het de vrede te hergeven. Gij komt niet als veroveraar, maar als bevrijder. Gij komt niet om te straffen, maar om te beschermen, en diegenen onder U, die in de afgelopen twee jaren in hun familie of vrienden zijn getroffen door tot misdaad opgehitste Indonesische elementen, mogen nimmer hun zelfbeheersching vergeten en hun militaire taak ootereen door persoonlijke wraakoefening. Zij zouden daarmee ongetwijfeld meer onschuldigen dan schuldigen treffen en zich zelf blootstellen aan de volle gestrengheid van de krijgswetten.

Onder de Indonesiers, die Ge zult aantreffen op Uw weg, zijn spionnen en saboteurs. Wees op Uw hoede! Maar onder de gewapende aanhangers van de republiek zijn ongetwijfeld ook lieden, die maar al te gaarne onze kant zullen kiezen. Ook daaronder kunnen spionnen zijn! Waakzaamheid dus! Vergeet echter niet dat velen hunner uit volle overtuiging zullen komen en inlichtingen zullen kunnen verstrekken, die wellicht voor de veiligheid van U en Uw kameraden van het grootste belang kunnen zijn.

Gedraag U in de dessa's en huizen van de bevolking, waar Uw militaire taak U brengt, als de bringer van recht en veiligheid. Tracht schuwheid en wantrouwen door Uw houding te overwinnen. Een gewone beleefdheid ook tegenover den eenvoudigsten Javaanschen boer, treft verder doelen dan een kogel. Eerbiedig huis en eigendom van de bevolking. Verniel niets onnoodig. Koop niets, dat men niet bereid is vrijwillig te verkoopen.

Houding maakt indruk op den Indonesiër. Verwerf daarmee zijn respect. Verlies nimmer uit het oog, dat op grond van zijn godsdienst en religieuze gevoelens allerlei zaken, die wij doodgewoon vinden, voor hem een vernedering of een belediging kunnen beteekenen. Een moskee is een heilig gebouw. Laat het ongemoeid. De groote moskeetrom (bedoeg) is een heilig voorwerp. Blijf ervan af. Een Indonesiër voelt het aanraken van zijn hoofd als een grievende belediging, het praten met de handen in de zij als een gebrek aan goede manieren. Bedenk dit wel!

Ge hoeft niet met de hoed in de hand door dit gansche land te komen. Als slechts de officieren hun troepen en die troepen zichzelf in de hand houden zult ge snel genoeg door dit land komen. Een behoorlijk optreden en een billijke behandeling van de bevolking zijn onze grootste militaire kracht. Bevestig daarmee de reputatie, die Ge U reeds bij de bevolking in de thans door ons bevrijde gebieden hebt verworven. Toon, dat Ge beseft wat het beteekent te strijden voor recht en veiligheid. Het Vaderland en heel de wereld slaan U gade.

Dat God U moge leiden en beschermen bij het volbrengen van Uw taak!

De Luitenant-Generaal,
Legercommandant,



S. H. Spoor.